

## BASISPERSBERICHT

De Bodensee verleidt in elk jaargetijde

## Veel meer dan een zomerflirt

**De Bodensee is in elk seizoen een perfecte vakantiebestemming. Het kleurenspeel van het meer, de bergen die zo dichtbij zijn dat je ze kunt aanraken, een grote hoeveelheid vermaak en ontdekkingsreizen in de vier(!) omliggende landen – samen zorgen ze voor een verslavend vakantiegevoel. Uitstekende wijnen en het beste regionale eten, prachtige tuinen en cultuur van wereldniveau, maar ook koninklijk geprepareerde skipisten, kerstmarkten en aangenaam warme termen: niet alleen in de zomer is het leven hier, in het hart van Europa, meer dan goed.**

Op één dag kan men in Duitsland flaneren over de promenade langs het meer, de heuvels van de Zwitserse kant van het meer fietsend verkennen, in Oostenrijk genieten van het uitzicht vanaf de Pfänder, de 'huisberg' van Bregenz, en in het vorstendom Liechtenstein het kunstmuseum ontdekken. Kan, maar hoeft niet. Want elk land op zich is de moeite waard om in alle rust te ontdekken en biedt genoeg mogelijkheden om een hele vakantie mee te vullen.

### Eindeloze mogelijkheden

In het fotogenieke decor van de Bodensee verzamelen vakantiegangers bijzondere momenten, die zowel via Facebook als op een Ansichtkaart met het thuisfront gedeeld kunnen worden. Rondom het meer vind je boeiende musea, talloze kastelen en tuinen, kabelbanen, attractieparken en een grote hoeveelheid strandbaden. De reis hier naartoe wordt met de boot of trein, met uitzicht op het meer, ook een ware belevenis. De Bodensee Voordeelpas (BodenseeErlebniskarte) geeft toegang tot 160 van deze attracties, in alle vier de landen. Kies al naar gelang voor de variant 'Landratten' (activiteiten aan land), 'Seebäre' (activiteiten op het meer) of 'Sparfuchse' (voor extra veel voordeel). Vanaf oktober 2015 wordt de Voordeelpas voor het eerst ook in het winterseizoen aangeboden.

### Speciaal voor levensgenieters

De Bodensee staat voor onvervalste levenskwaliteit. Alleen al het uitzicht op het meer en de bergen

bezorgen je een vijfsterrengevoel, of dit nu vanuit een suite of een tentje is. Het wateroppervlak is in de zomer besprenkelt met witte zeilen en in de herfst en winter ligt er een mythische nevel over het landschap. Daarnaast worden aan de Bodensee de sterren van de hemel gekookt. Fijnproevers vinden rond het meer een grote hoeveelheid uitstekende restaurants. Vissoorten als houting en baars smaken het best als ze vers uit de zee op je bord belanden en het groente-eiland Reichenau levert er smaakvolle salades bij. Ook tijdloos lekker: een appel direct bij de boer vandaan of een smeùge kaasfondue met kaas uit de regio.

### **De wijndruif: van illegaal tot ereburger**

De geschiedenis van de beroemde wijn Müller-Thurgau aan de Bodensee leest als een jongensboek: de eerste wijnstokken werden in een roeiboot van Zwitserland naar Duitsland gesmokkeld. Nogal een avontuur, maar het was de moeite waard: samen met de rode Spätburgunder is de witte Müller-Thürgau nu de ster onder de Bodensee-wijnen. De zonnige heuvelzuides, voedingsrijke bodem en warme föhnwind laten de druiven een indrukwekkende omvang aannemen. Creatieve wijnbouwers van traditionele wijnbouwbedrijven maken er vervolgens wijn van. Wijnreizen, wijngaardrondleidingen, geocaching-tours en wijnseminars zijn slechts een paar van de mogelijkheden om de wijnregio Bodensee beter te leren kennen.

### **Cultuur komt tot leven**

Schilders, dichters en andere pioniers (graaf von Zeppelin bijvoorbeeld) voelden zich altijd al op hun plek aan de Bodensee. Kunst en architectuur vind je aan het meer in varianten van modern tot eeuwenoud. Tijdens de Bregenzer Festpiele worden opera's openluchtspektakels van wereldniveau en het festival Friedrichshafener Kulturufer biedt straatkunstenaars een podium. Ook meerdere UNESCO-Werelderfgoedlocaties, hoogwaardige musea en de meest uiteenlopende muziekfestivals maken van de Bodensee een culturele vakantiebestemming bij uitstek. Culturele tip in de winter: neem in eigen kostuum deel aan de 'alemannische Fasnacht', zoals het carnaval hier heet.

### **Tuinen met een geschiedenis**

1200 jaar geleden liepen op het groente-eiland Reichenau al professionele tuinmannen rond. Toen al schreef een monnik hier de eerste tuingids van Europa, waarin hij op vers tips gaf over het kweken en

verzorgen van allerlei kruiden. Ook de gravenfamilie Bernadotte bewijst al generaties lang groene vingers te hebben: zij maakten van het eiland Mainau een pelgrimsoord voor bloemenliefhebbers. Het milde klimaat legt de tuinen rond het meer sowieso geen windeieren, waardoor hier zelfs tuinen en parken uit de steentijd te vinden zijn. De mooiste 'groene' plekjes aan het meer hebben zich verenigd onder naam 'Bodenseegärten' en organiseren ook als zodanig evenementen.

## **Stilzitten is zonde**

In zo'n mooie omgeving is het gewoon zonde om niet in actie te komen. Er valt zoveel te beleven aan de Bodensee: kilometers maken op de fietspaden rondom het meer, in een kano langs de oevers peddelen of op een van de vele hoogwaardige wandelpaden langs wijngaarden en door de heuvels wandelen. Liefhebbers van hoge toppen beklimmen de Vorarlberg of suizen in de winter de pistes af. Helemaal ontspannen? Dobber in de zomer eenvoudigweg wat rond op je luchtbedje.

## **(Letterlijk) grenzeloos familieplezier**

De adrenaline komt los tijdens avonturen in kletterparken en de tijd vliegt voorbij tijdens een trektocht met geiten. Bijzondere speeltuinen, skipistes voor de hele familie, attractieparken en alle ruimte om te plonzen maken van de Bodensee de favoriete bestemming van kinderen en hun 'entertainers'. Hier kom je heel dicht bij de wilde dieren: watervogels, wilde zwijnen en bizonen, bijvoorbeeld. De berberaapjes op de apenberg van Salem eten rechtstreeks uit je uitgestrekte hand!

## **Modder en vastenkuren**

Ontspannen in de modder, baden in hete bronnen of de bloedsomloop stimuleren in ijskoud water: wie in het dagelijks leven telkens weer de strijd tegen stijve gewrichten verliest, kan aan de Bodensee het hele jaar door een nieuwe start maken. Of je nu kiest voor slowfood of een vastenkuur, voor massages of lange wandelingen: aan de Bodensee komen lichaam, geest en ziel weer in harmonie.

## **En dan...de rust**

Als het zomerseizoen voorbij is, keert de rust terug aan de Bodensee. De ideale omstandigheden om een tandje terug te schakelen, of dit nu is bij een wandeling te midden van bonte herfstkleuren of

tijdens het zweten in een sauna. In de winter ben je met een kort ritje op sneeuwzekere hoogtes en geniet je tijdens het skiën of sneuwschoenwandelen van het uitzicht op het dal.

## WIST JE DAT...

- 173 km van de Bodenseeoever Duits is, 72 km Zwitsers en 28 km Oostenrijks?
- De totale oppervlakte van de zee 536 km<sup>2</sup> bedraagt, wat betekent dat het vorstendom Liechtenstein (160 km<sup>2</sup>) meer dan 3 keer in het meer past?
- De Bodensee de grootste drinkwateropslag van Europa is?
- De Rheinfall de grootste waterval van Europa is, waar 250.000 ('s winters) tot 600.000 ('s zomers) liter water per seconde naar beneden valt?
- Burg Meersburg de oudste bewoonde burcht van Duitsland is?
- Het waterpodium van Bregenz, waar de Bregenzer Festspiele plaatsvinden, bekend is van de James Bond-film Quantum of Solace?
- Je in Liechtenstein een stempel in je paspoort kunt krijgen?
- In 'Campus Galli' een kloosterstad uit de 9e eeuw op authentieke wijze, dus met uitsluitend de middelen uit die tijd, wordt nagebouwd?
- De 'Viehatrieb', waarbij de koeien uit de wei worden gehaald, in het Zwitserse Oberegg geen toeristisch spektakel is, maar dagelijkse kost?
- In Schachen-Reute (Zwitserland) de beste Appenzeller-kaas ter wereld wordt gemaakt?
- In een oude watermolen in Eiggeltingen (Duitsland) een van de 10 beste fruitlikeuren ter wereld wordt gemaakt?
- Je aan de Bodensee maar liefst 3 UNESCO-Werelderfgoedlocaties vindt? De prehistorische paalwoningen, het eiland Reichenau en de bisschoppelijke bibliotheek van St.Gallen.
- In Oberschwaben, waar een groot gedeelte van de Bodensee onder valt, maar liefst drie merken hun campers bouwen? Carthago, Dethleffs en Hymer hebben hier hun fabriek.

## Meer informatie en brochures:

Internationale Bodensee Tourismus GmbH  
Hafenstraße 6, 78462 Konstanz  
Duitsland  
Tel.: +49 7531 9094 90  
[office@bodensee.eu](mailto:office@bodensee.eu)  
[www.bodenmeer.eu](http://www.bodenmeer.eu)

## Contact

Markus Böhm, persafdeling  
Internationale Bodensee Tourismus GmbH  
Hafenstraße 6, 78462 Konstanz  
Duitsland  
Tel.: +49 7531 9094 10  
[boehm@bodensee.eu](mailto:boehm@bodensee.eu)  
<http://presse.bodensee.eu>